

Escortlegende Xaviera wilde van het Hilton springen

Door: Arno Gelder

12-2-16 - 11:16



© Pim Ras.

monoloog Van Xaviera Hollander (72) verschijnen woensdag twee boeken. De heruitgaven van *The Happy Hooker* en *Supersex*, een reisgids langs opwindende seksuele plekken tijdens het vrijen. Een

monoloog van Nederlands bekendste en oudste escortgirl over ouderdom, afnemend libido, suicide en, vanzelfsprekend, seks. 'Er moet iets te raden blijven.'

Bij seks moet iets te raden blijven. Ik zeg ook altijd: zet geen porno op. Allemaal zo recht in je gezicht

Xaviera Hollander



© PR.

'Supersex is het alternatief voor Fifty shades of grey. Wat een vervelend, saai boek is dat. Na vier pagina's dacht ik: béééh. Dat hebben we nou wel gehad. De vrouw van een goede vriend kocht het en kwam thuis met een tas vol kettingen, zweepen en tepelklemmen. 'Ik lees vanavond voor, jij brengt het in praktijk,' zei ze. Hij heeft het drie nachten volgehouden, was daarna volkomen op. 'Alsjeblieft, pak die tas met seksspeeltjes in en laten we het in hemelsnaam op onze manier doen.'

Supersex hoeft niet op het nachtkastje te liggen. Het is een wegwijzer voor mensen die hun seksleven willen kruiden. Of hun doodgebloede relatie een impuls willen geven. Géén handleiding. Bij seks moet iets te raden blijven. Ik zeg ook altijd: zet geen porno op. Allemaal zo recht in je gezicht.

Schaamhaar

Ik heb het lang geleden geschreven voor de Amerikaanse markt. Tekeningen van vrouwen die nog schaamhaar hadden. De G-spot? Nog nooit van gehoord. Van sextoys had nog niemand kaas gegeten. Ik heb het flink opgeleukt. Het leest toch lekker? Heb jij er nog wat van geleerd?

Ik begrijp geen bal van alle aandacht rond mijn persoon. Ik ben 72, liet 30 jaar niks van me horen. Maar ze kennen me nog in Nederland. Soms zegt een meestal bejaarde dame op straat: 'Bent u niet die mevrouw van dat vieze boekje?' Hahaha.

Met de Happy Hooker begin jaren '70 schokte ik de wereld: het is in vijftien talen uitgebracht. De buurvrouw zei tegen mijn moeder: 'Mevrouw De Vries, kijkt u nou toch eens in de krant. Uw dochter staat op de voorpagina'. En daar stond ik. In sm-outfit, zweepje in de hand. 'Onze Vera de Vries, ook wel bekend als de Happy Hooker, gearresteerd in de VS.'

Jaloers

Dat boek in Amerika was één ding, maar ik gold ook als prostituee. Tevens als beroemd bordeelhoudster. Ik moest het land uit en mocht er 28 jaar niet meer in.

In Nederland heb ik met de Happy Hooker veel opengebroken. Het was begin jaren '70. De jongetjes met wie ik op school zat, gingen voor huisje, boompje, beestje. Ze mochten mij niet meer zien, al die vrouwen waren stinkend jaloers. Dat ouderwetse, dat knullige gedoe - vreselijk!. Een cadeaulijst voor de verloving, schoteltje zus kannetje zo bij de Bijenkorf. Bwaaaaah!

Ik zeg altijd: huwelijk en monogamie is monotonie. Het is een instituut en wie wil er nou geïnstitutionaliseerd worden? Maar ach, ik ben ook getrouwd. Al 10 jaar met Philip. Toen ik hem ontmoette, wist ik: die schat houd ik. Met hem word ik oud. Weet je wat mijn eerste vraag was? Kun je koken? Nou, dat kan hij als de beste.

Philip had mijn boek Kind af gelezen. Ik heb zo'n achttien boeken geschreven, maar dit verkocht het slechtst. Omdat er geen seks in stond. Het is net als met Sly Stallone met zijn Rocky 1 tot en met 100. Kom je nooit meer van af. Bij mij denkt iedereen seks, seks, seks. Van mijn seksboeken zijn meer dan 15 miljoen stuks verkocht. Maar Kind af - over mijn jeugd, het Jappenkamp, mijn tijd in Amsterdam en New York, blijft mijn favoriet. Daarbij is het een ode aan mijn moeder.



© Pim Ras.

Met het klimmen der jaren zakt je libido bovendien in elkaar

Xaviera Hollander

Triest

Happy Hooker, mmmmm. verschrikkelijke naam. Hoeren zijn zelden gelukkig en dikwijls triest. Ik ben happy, jazeker, maar heb ook suïcidale periodes gekend. 2 jaar geleden nog wilde ik van het Hilton springen. Met mijn hondje Suzie. Philip zei: 'Nee, niet met de hond!' De schat. Maar omdat ik

hoogtevrees heb, was het niet zo'n goed idee.

Ik heb het eerder geprobeerd. In New York dacht ik zwanger te zijn geraakt van Carl, mijn toenmalige verloofde. Het was niet gepland en het bleek achteraf ook niet zo te zijn, maar toch... Ik hoefde als ik door Central Park liep maar een stel met kindwagen, ballonnetje er aan, te zien en ik smolt. Hij wilde me trouwen, was zelfs naar Nederland geweest om aan mijn ouders mijn hand te vragen.

Toen ik hem vertelde dat ik 3 weken over tijd was, ontstak hij in woede. 'Jij sleept me het huwelijk in...' Ik sloeg een pot slaappillen naar binnen, wandelde groggy naar de balustrade om te springen. Een prachtige zomeravond, ik weet het nog. Hij krijste alleen maar: 'Stop. Denk om de burens! Wat zullen die niet zeggen?' Ik wist toen wel: nooit meer zou ik me voor een kerel van kant maken.

Kippenhok

Ik wilde altijd al een jongetje. Zou een superlieve homo van hem hebben gemaakt, een totale Queen. Geen vrouw zou goed genoeg voor hem zijn geweest. Hij zou er alleen voor Mammy zijn!

Later, toen ik in Toronto woonde met een lieve echtgenoot, werd ik wel zwanger. 33 was ik. 4 maanden droeg ik een kindje in mijn buik, maar het was buitenbaarmoederlijk. Het grootste ongeluk in mijn leven. Later kreeg ik een hysterectomie omdat het begin van baarmoederkanker zich openbaarde. Inmiddels is het hele kippenhok er uit.

Natuurlijk maakt dat je seksleven anders. Met het klimmen der jaren zakt je libido bovendien in elkaar. Ik geloof meer in poly-amoureuze relaties. Heb een lesbisch vriendinnetje van 40, die is getrouwd met een Amerikaanse vrouw.

We hebben een hoog knuffelgehalte, liefde bestaat uit meer dingen dan seks alleen. We doen geen dingen waardoor onze partners jaloers raken.

Ik run nu een Bed & Breakfast in Amsterdam-Zuid - Xaviera's Happy House. Loopt als een trein. En ik leg de laatste hand aan mijn autobiografie. Wall talk - 'Als de muren konden gluren' heet het. Over mijn leven in Nederland de afgelopen 40 jaar. Want wat hier in huis allemaal is gebeurd..."