



## XAVIERA HOLLANDER

'IK HEB VOOR VEEL MENSEN HUN LEVEN OPGEPEPT'

"Ik ben een *feminine feminist*, heb vrouwen altijd gestimuleerd meer initiatief te nemen tussen de lakens, maar heb ook mannen veel bijgebracht over seks. Allereerst door het beestje bij de naam te noemen. Er waren amper pornobladen eind jaren zestig, je praatte niet over seks, mocht de *four letter words* niet uitspreken. In *The Happy Hooker* heb ik seks en humor met elkaar gecombineerd. Ik vond het persoonlijk niet eens zo spectaculair, maar de bekende actrice en schrijfster Veronica Vera zei achteraf: '*Xaviera is not a revolutionist, she's an evolutionist.*' Ik wilde seks bespreekbaar maken door er open en eerlijk over te zijn. Achteraf was ik misschien iets te openhartig. Ik dacht: het verkoopt maximaal 4000 exemplaren in New York. Als ik had geweten dat het een internationale bestseller zou worden, had ik bijvoorbeeld nooit verteld over de affaire die ik in Zuid-Afrika met de man van mijn stiefzus had. Door *The Happy Hooker* was ik *famous in a second*. Ik genoot er met volle teugen van, stond ineens zij aan zij met Jane Fonda en Donald Sutherland op de première van *Klute*.

Maar de faam had ook zijn keerzijde. Ik werd uiteindelijk als bordeelhoudster in New York gearresteerd en voelde me *bloody* eenzaam toen ik na alle rechtszaken terug naar Nederland kwam. Ik zie mezelf nog op het eenhoog-balkonnetje van mijn moeder in Slotermeer staan, denkend: waarom woont ze niet op de tiende verdieping, dan spring ik naar beneden. Ik was twaalf jaar weggeweest en wilde wel wat oude vrienden zien. Maar die hadden allemaal huisje, boompje, beestje met vrouwen die pissig jaloers waren en zeiden: 'Ik wil niet dat je met die hoer omgaat!' Ik ben er trots op dat ik vanuit een feministisch perspectief informatief ben geweest en deuren heb geopend. Men werd veel opener over seksualiteit. Ik ben een luisteraarster en adviseuse, heb voor veel mensen hun leven opgepept. Schaamte voel ik niet, alleen naar mijn ouders toe. Gelukkig heeft mijn vader het allemaal niet bewust meegekregen, maar mijn moeder – heel Duits en proper – heeft zich suf geërgerd. Ik herinner me dat ik haar ooit een bontjas cadeau deed, waar ze dolgelukkig mee was. Totdat een buurvrouw zei: 'Nou, daar heeft uw dochter wel een paar keer voor plat moeten gaan.' Ze heeft de jas meteen aan de werkster gegeven. Ik heb mijn leven lang niet gerookt of alcohol gedronken. Voor mij was seks een uitlaatklep. Nu, op mijn 72ste, is sensualiteit belangrijker dan seksualiteit. Ik ben niet meer zo wild als vroeger, toen ik altijd op zoek was naar spanning. Zoals die keer dat ik me bewust liet betrappen op het stelen van een nachtpon en spontaan een orgasme kreeg toen ik in de boeien werd geslagen. Bovendien heb ik een hysterectomie ondergaan, nou, dan komt je libido wel op een lager vuurtje te staan. Of ik alles over zou doen als ik voor de keuze stond? *No fucking way!* In deze tijd met nare ziektes en drama's en enge pooiers – ik moet er niet aan denken! Wel ben ik blij dat vrouwen anno nu veel seksueel bevrijder zijn. En dat ik daar mijn steentje aan heb bijgedragen."

**Xaviera Hollander (72)** is schrijfster en theaterproducente. Met haar (verfilmde) boek *The Happy Hooker* uit 1971 werd de voormalige prostituee en madam wereldberoemd. Momenteel staat Hollander op de planken in *Een gesprek met Xavier and her friends* en heeft ze ook een nieuw boek uit: *Supersex*. Daarnaast runt ze samen met haar man Philip de Haan hun *Happy House B&B* in Amsterdam. [xavierahollander.com](http://xavierahollander.com)