

## Vera de Vries<sup>2</sup> - Xaviera Hollander



**Op 15 juni 2008 vierde Vera de Vries, beter bekend als Xaviera Hollander, haar 65<sup>e</sup> verjaardag met een drukbezochte party in haar villatuin aan de Amsterdamse Stadionweg. Op 6 november 2008 vond de Europese première plaats van de documentaire van haar leven op het 7<sup>e</sup> Joods Film Festival in het Ketelhuis in Amsterdam.**

Begin jaren zeventig verscheen haar boek *The Happy Hooker*, die haar op slag wereldberoemd maakte. Er zijn inmiddels 20 miljoen exemplaren van verkocht.

Haar Joodse vader Michiel de Vries (1902-1973) was directeur van het ziekenhuis van Soerabaja, haar moeder was een Frans-Duitse mannequin.

Enkele maanden na haar geboorte kwam ze met haar moeder in een Jappenkamp terecht. Na de oorlog vestigde het gezin zich in Amsterdam. Huize de Vries is een zoete inval voor veel kunstenaars. Simon Vestdijk is de boezemvriend van Vera's vader, Mike (Michel).

Vera de Vries bezoekt een aantal jaren het Barlaeus Gymnasium en doet daarna een opleiding tot secretaresse en wint een typecontest als snelste. Ze heeft een innige band met haar charmante vader en als deze ernstig ziek wordt besluit Xaviera op jonge leeftijd haar vleugels te spreiden en wijkt ze uit naar Zuid-Afrika. Ze verhuist vervolgens naar New York en geniet van het leven. Haar vriendinnen leren haar dat ze kan genieten en tegelijkertijd (veel) geld kan verdienen als call girl en later als Madam. Ze schrijft jarenlang columns over seksuele problemen in het tijdschrift *Penthouse* en komt in diverse talkshows o.a. bij Larry King. Ze is een veel besproken persoon onder seksuologen en feministen in de Verenigde Staten en Canada en weet 35 jaar in de spotlights te blijven tot ze wordt uitgezet. Haar oeuvre als schrijfster omvat meer dan 19 boeken, waarvan de meeste in het Engels en een aantal vertaald in het Nederlands.



Als haar vader is overleden (1973), ontwikkelt zich een haast symbiotische band tussen moeder (overleden in 1999) en dochter, ook het thema van haar in 2001 verschenen boek 'Kind af'<sup>3</sup>.

In Amsterdam teruggekeerd vestigt ze zich in de Nieuwmarktbuurt en begint een theater. Haar aandacht gaat steeds meer uit naar kunst en cultuur. Op 26 december 2006 treedt ze in het huwelijk met de tien jaar jongere Joodse Philip de Haan. "Nu heb ik eindelijk een mensch en vindt ie er niks aan, aan dat Jodendom."

Inmiddels leidt ze een Bed & Breakfast in Amsterdam-Zuid met een zwaar accent op de combinatie met kunst en cultuur, maar ook in haar tweede woonplaats, Marbella (Spanje), is het een zoete inval zo als eens in haar ouderlijk huis. Het zal dan ook niemand verbazen dat op de premiere van de documentaire over haar leven op 6 november jl. de zaal vol zat met voornamelijk vrienden en kennissen.

### **Kwartierstaat Michel de Vries**

In de kwartierstaat ontbreken veel data deels omdat ze moeilijk toegankelijk zijn.

Nr. 2, Louis de Vries, was handelaar in tropische dieren. Hij was "altijd" op reis. Op een gegeven moment was hij van de aardbodem verdwenen. Op 15-5-1915 is zijn vrouw van hem gescheiden.

Over de nrs. 8 en 14 valt op te merken dat we hier te maken hebben met twee broers.

Eén van de oud-ooms van Vera was de legendarische slager/dichter uit Dussen, Hartog Jacob de Vries (1880-1953).

### **Hartog Jacob de Vries<sup>4</sup>**

Een bekende 'voorouder' De Vries was Hartog Jacob de Vries, een halfbroer van de grootvader van Vera de Vries. Hartog werd geboren op 10 april 1880 in Batenburg, een dorpje in het Land van Maas en Waal. Hij was de zoon uit het 2<sup>e</sup> huwelijk van Herman de Vries met Clara

Hartog en een kleinzoon via zijn moeder van de legendarische Hartog Jacob Hartog, kerkmeester te Waalwijk. Hartog Jacob Hartog was slager te Dussen en het feit dat er geen opvolger was voor de slagerij, want de zoons van Hartog Jacob Hartog hadden een florierende zaak elders, kwam de schoonzoon Herman in het vizier en deed het gezin naar Dussen



verhuizen. Grootvader van vaderskant, Aaron de Vries, was ook al voor de geboorte van Hartog overleden.

De kleine Henri, zoals Hartog Jacob de Vries werd genoemd, groeide daarom op in Dussen en ging naar de katholieke lagere school als enige Joodse jongen, terwijl er thuis streng joods-traditioneel werd geleefd. Al tijdens zijn lagere school periode maakte hij gedichtjes ter gelegenheid van de verjaardag van de schoolmeester. Hij had dat niet helemaal van een vreemde, want ook zijn vader, is meerdere malen als gelegenheidsdichter opgetreden. Na de lagere school doorlopen te hebben ging hij niet naar de Rijks-HBS in Gorinchem, zoals zijn twee jongste zussen later wel zouden doen. Harry de Vries 'werd' autodidact. Toen zijn ouders waren gestorven en diverse broers en zussen waren uitgevlogen, bleef Harry met twee zussen achter in het ouderlijk huis, drie ongehuwde volwassenen. Harry trad in dienst bij zijn broer Aaron, eigenaar van de Stichtse Margarinefabrieken te Soesterberg, waarvoor hij per automobiel door het land trok om bakkerijen te bezoeken en de producten van zijn broer aan de man te brengen. Daarnaast heeft hij voldoende tijd over om veel gedichten te schrijven die worden gepubliceerd in de drie landelijke Joodse weekbladen: Weekblad voor Israelitische Huisgezinnen, Het Nieuw Israelitisch Weekblad en het Centraalblad voor Israelieten in de periode 1918-1940.

In 1932 verhuizen Harry en zijn zusters naar Breda evenals veel Joden die hen voorgingen en de kleine dorpen en stadjes verlieten. Harry raakt bevriend met Lion Potsdammer, de grootvader van de later bekende Ronnie Potsdammer. De drie overleven de oorlog in de onderduik. Harry overlijdt in juli 1953 in Breda en is begraven op de Joodse begraafplaats te Oisterwijk.

Binnenkort wordt er in het Brabantse Dussen een straat naar Hartog Jacob de Vries genoemd.

---

<sup>1</sup> Voor het schrijven van dit artikel heb ik gebruik gemaakt van data die ik mocht ontvangen van Hans Kreyts, Theo Seijs en Ronald van Engers.

<sup>2</sup> Het betreft hier eigenlijk de kwartierstaat van de Joodse roots van vaders kant.

<sup>3</sup> Hollander, X., 2001, Kind af. Uitg. [Luitingh Sijthoff](#), 398 pagina's, € 17,95 ISBN 97 89 02 45 41 47 8

<sup>4</sup> Bader, 1997, Tussen twee stromen. Uitgave: Vereniging Vrienden Synagoge Breda. p.62-70. Hartog Jacob de Vries - Joods dichter te Dussen.

IV/8 Aaron de VRIES vleeschhouwer * Gennep 17.12.1809 o. Ravenstein 26.09.1878	IV/9 Maria van MEER - * Lith ca. 1809	IV/10 Abraham GLASER koopman * Nijmegen 26.02.1817 o. Nijmegen 02.11.1887	IV/11 Hester GODSCHALK zonder beroep * Nijmegen 17.07.1818	IV/12 Nathan Jacob van ENGERS slager * Maassluis 21.10.1802 o. Hellevoetsl. 17.02.1856	IV/13 Elisabeth de WOLF - * Leiden 14.10.1815 o. Schiedam? 31.07.1893	IV/14 Joachim de VRIES - ca. 1815	IV/15 Sara CAPPEL ---
∞ Gennep 20.11.1839		∞ Nijmegen 07.09.1843		∞ Leiden 02.02.1837		∞	
III/4 Herman de VRIES - * Ravenstein 04.09.1834		III/5 Rosetta GLASER - * Nijmegen 11.12.1846 o. Ravenstein 28.08.1875		III/6 Michiel van ENGERS --- * Hellevoetsl. 14.03.1839 o. Schiedam 09.12.1909		III/7 Bertha de VRIES --- * Gennep 14.06.1838 o. Schiedam 29.08.1906	
∞ (1) Nijmegen 08.05.1872				∞ Schiedam 02.12.1869			
II/2 Louis de VRIES handelaar in tropische dieren * Ravenstein 09.02.1874				II/3 Hester van ENGERS - * Schiedam 28.10.1876 o. Den Haag 03.02.1966			
∞ (1) Schiedam 17.06.1897							
I/1 Michel Louis de VRIES, arts * Schiedam 18.02.1902, o. Amsterdam 16.10.1973 ∞ Amsterdam 08.03.1939 met Germaine SCHLÜTTER * Parijs 02.05.1914, o. Amsterdam 08.07.1999 ouders van: Vera de VRIES, * Soerabaya 15.06.1943 Xaviera Hollander - The Happy Hooker							
[RG]							