



Paspoort

Naam: Vera de Vries

Geboortedatum:

15 juni 1943

Geboorteplaats: Soerabaja

Burgerlijke staat: Gehuwd
met Philip de Haan

'Ik had graag een zoon gehad - geen meisje'

Elke week beantwoordt een Bekende Nederlander twintig vragen over zijn of haar leven. In deze aflevering oud-escortkoningin en schrijfster **Xaviera Hollander (74).**

Wat wilde je vroeger worden?

Journaliste, maar het werd schrijfster. Inmiddels heb ik zo'n zestien miljoen boeken verkocht met mijn levensverhalen, waaronder *The Happy Hooker*.'

Wie was je eerste vriendje?

'Erik. Hij was 18, ik 15. We zaten op het gymnasium. Erik had pikzwart golvend haar, donkerbruine vurige ogen en een grote neus. Een aantrekkelijke jongeman, maar timide op het gebied van seks. Hij heeft mijn maagdelijkheid ook in tact gelaten. Pas toen ik midden dertig was hebben we een tijd een echte relatie gehad en bleek dat we ook seksueel een perfecte match vormden.'

Waar ben je het meest bang voor?

'Eenzaamheid. Ik heb het geluk getrouwd te zijn met een veel jongere man die me beloofd heeft er altijd voor me te zijn als ik hem nodig heb.'

Welke nationale of internationale bekendheid bewonder je?

'Actrice Cate Blanchett. Nu ze wat ouder is, vind ik haar steeds boeiender en aantrekkelijker worden.'

Welke dag uit je leven zou je graag over willen doen?

'Liever vertel ik welke dag ik uit mijn leven wil bannen: de dag waarop mijn baarmoeder verwijderd werd omdat er kanker was ontdekt. Ik vind het diep in mijn hart nog steeds jammer dat ik nooit een jongetje heb kunnen baren. Geen meisje - dat zou te veel competitie voor mij zijn geweest.'

Van wie of wat heb je afkeer?

'Van oplichters en zeurpieten.'

Zou je iets aan je lichaam willen veranderen?

'Onlangs heeft een plastisch chirurg me verteld dat er niets aan mijn gezicht gedaan hoeft te worden. Hij vond alleen dat als ik ging afvallen mijn koppie beter bij mijn lichaam zou passen. Dus overweeg ik om maar weer eens op dieet te gaan.'

Waar mogen ze jou 's nachts voor wakker maken?

'Nergens voor. Ik slaap maar zo'n vier tot vijf uur per nacht. Die paar uur heb ik hard nodig.'

Met wie zou je een romantisch avontuurtje willen beleven?

'Charlie Chaplin. Hij was zo grappig en tegelijk sentimenteel. Mijn vader kon hem fabuleus nadoen.'

Wat is jouw levensmotto?

'I love to be needed and need to be loved.'

Waar ben je trots op?

'Op mijn snelle geest en ijzersterke geheugen, zodat ik leuke verhalen kan vertellen.'

Met wie zou je het goed willen maken?

'Met niemand.'

Wat is je ondeugd?

'Dat ik dol ben op rijpere vrouwen die mijn geest én mijn lichaam boeien. Toch heb ik daar nu minder behoefte aan. Al houd ik mijn fantasieën...'

Wie is je grootste liefde?

'Philip, mijn lieve man. John Drummond: een extroverte Schot, vijftien jaar ouder dan ik. We hebben twaalf jaar samengewoond in Marbella. En de Amerikaanse Clyde: een professor Engelse literatuur. We hadden een

knipperlichtrelatie, maar zijn nog steeds goede maatjes.'

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

'Ik huil zelden om mijn eigen verdriet. Maar als ik een aangrijpende film zie waarin mensen of dieren leed wordt aangedaan komen de waterlanders snel bij me op.'

Wat is het avontuurlijkste dat je ooit gedaan hebt?

'Onder invloed van magische paddenstoelen heb ik op Bali ooit seks gehad met twee prachtige, grote Duitse mannen terwijl een beeldschone achttienjarige Balinese jongen ons op erotische wijze tropische vruchten voerde.'

Welk cijfer geef je jouw leven en waarom?

'Een acht. Mijn man bezorgt me nooit verdriet, dus ik zou een negen aan mijn leven moeten geven. Maar omdat ik beseft dat de pijntjes aan mijn voeten, armen en heupen alleen maar erger gaan worden, houd ik het toch op een acht.'

Wat is je grootste prestatie?

'Op haar sterfbed vroeg mijn moeder of ik een boek over ons gezin wilde schrijven. Dat werd mijn favoriete boek *Kind Af*. Het is hoofdzakelijk het verhaal van een symbiotische relatie (een relatie gebaseerd op afhankelijkheid) tussen moeder en dochter, dat begint in de Jappenkampen in Indonesië en eindigt met mijn moeders dood.'

Wat staat bovenaan je bucketlist?

'Die heb ik niet. Alles wat ik had willen doen, heb ik al gedaan.'

Wat veranderde je leven?

'Dat ik me vol overgave ben gaan storten op onze Amsterdamse bed & breakfast Xaviera's Happy House. We maken het onze internationale gasten zo veel mogelijk naar de zin. Je kunt ons huis zien op Xavierahollander.com.' •